

## FORORD

### TIL EFTERTANKE

Samtale med mig selv



Harald Fuglsang

Der begyndte med at jeg fik skrivekløe i det tidlige forår 2009. – Efter at have skrevet bogen om *Kirsten Kjær – allerede som barn var jeg anderledes* i 2004 følte jeg, at folk skulle vide hvad det var for to mænd, der havde skabt hendes museum og det blev til den velomtalte bog *Tilbageblik og Tankeflugt – om to mænds samarbejde og samliv* der fortsatte i dagbogen *Vintertanker og Forårshåb (2010)*. Jeg mente at nu kunne det være nok, men så blev jeg fascineret af ordet *trilogi* og følte at hele Danmark var ved at falde i en dyb velfærdssøvn, mens jorden brændte rundt omkring os og at verdensreligionerne var ved kun at dreje sig om penge og magt - det spørgsmål kunne jeg måske få folk til at tænke lidt over selv i stedet for at lade sig styre af massemedierne. Jeg har jo aldrig haft litterære ambitioner. Dagbogsoptegnelserne skulle gerne være tankevækkende – en dag ad gangen – vi skal ikke lade os styre af massemedierne, men de kan jo også inspirere os. Men skal de styre os ? – skal vi holde op med at tænke selv? Bevægelsen 'Occupy Wall Street' er blevet verdensomspændende. Den muslimske verden er i strid med sig selv. Korruption er i fuld flor i stormagterne Indien og Pakistan – og der er plantet aflæggere i alle lande.. Opiumsvalmuerne blomstrer i Afghanistan. Mexico er ved at blive ødelagt af bandekrige om leverancerne til det amerikanske kokainmarked. Kristendommen har trange kår. Fjernsynsapparatet har indtaget hæderspladsen i de fleste hjem. Skoleundervisningen er ikke den bedste i verden . Hvad lever vi egentlig for?

Vi mennesker er en del af den større Natur, som jeg prøver at have nærkontakt med. I den natur finder jeg ro til at tænke – Så somme tider nøjes jeg med at lade Naturen tale til læseren og det kan måske give tankeassociationer. – Gud er Ånd – er vi blevet åndløse?